



Schaakstukkenmuseum

Erasmiaans schaakfestijn

25 maart 2023



Dichten over schaken!

Doe je mee aan onze mooie gedichtenwedstrijd?

Het moet gaan over het schaakspel en verder mag je alles zelf verzinnen.

Behalve één ding. Je gedicht hoeft absoluut niet te rijmen!

Jullie gaan elfjes en haikus maken. Hoe dat werkt lees je hieronder.

Onder **alle** inzendingen verloten we minstens 50 boeken uit de *Simon de Schakerreeks*. Net als voor deze gedichtenwedstijd hoef je niets van schaken te weten om te genieten van de avonturen van Simon en zijn schaakvriendin Nikki! Alle scholen mogen meedoen!



Stuur je gedicht voor 23 maart 2023 naar info@hetschaakkasteel.nl

Vergeet je naam niet en de school/groep waarin je zit.

Tijdens het Erasmiaans Schaakfestijn op 25 maart worden de boeken aan de winnaars uitgereikt door de schrijfster! Natuurlijk met handtekening en een persoonlijke noot.

Een Elfje:

Een 'Elfje' bestaat uit elf woorden verdeeld over vijf regels.

Regel 1: één woord

Regel 2: twee woorden

Regel 3: drie woorden,

Regel 4: vier woorden

Regel 5: één woord

*Toen
Justin nog
een dammer was
vond hij schaakstukken betoverend
schaakmat*

Een Haiku:

Regel 1: 5 lettergrepen

Regel 2: 7 lettergrepen

Regel 3: 5 lettergrepen

*Suus en Sofietje
Spelen op de schaakborden
twee koninginnen*

Veel plezier met dichten !!



www.knsb150.nl

tk/januari 2023